

Promenad till Conception dammen

För att komma till startpunkten, som kan vara lite klurig att hitta, kör man från Central Plaza mot Las Brisas och svänger höger vid restaurante Picadero, för närvarande stängd, och kör mot Aloha Golfklubb. Passera infarten och vid nästa rondell tag vänster. Kör sedan rakt fram och där vägen slutar i en rondell kör rakt fram in på grusvägen och parkera.



Följ grusvägen några hundra meter och tag till höger stigen som löper utmed bergssidan. Det står en skylt med texten Puerta Verde de Marbella där stigen börjar. Att det här är hundägarnas paradiset behöver man inte tveka om. Det blir bättre längre fram. Stigen är bred och grusig och lätt att gå. Utsikten ner mot Medelhavet är häpnadsväckande. När vi passerar ovanför motorvägen ser man de mjuka kurvlinjerna och vägen blir nästan som ett grafiskt konstverk. Vi når strax vår första rastplats. Rakt framför oss har vi den nittio meter höga dammväggen på Conception dammen. Denna jättelika dammen förser Marbella, Fuengirola, Mijas, Benalmadena med flera med dricksvatten.

Reservoiren täcker en yta på 142 kvadratkilometer, en enorm yta. Där vi står har vi vattenytan som en spegel mot bergen runt omkring. Till höger på sluttningen nedanför La Concha ligger en liten vit by och på bergssidan klättrar ett och annat hus i grönskan.

Vi fortsätter vår promenad. Stigen har smalnat och vi går efter varandra ibland buskvegetationen. Till höger ligger dammen och man njuter av utsikten. Vi ser en klippa med ett träd på toppen. Dit skall





vi. Vilken härlig plats att rasta på! Vi följer stigen och kommer fram till ett ras område. Med stor försiktighet hjälps vi åt att passera. Det är inte någon risk för att falla men man får se sig för var man placerar sina fötter. Området passeras utan problem. Vi når strax den väg vi lämnade på andra sidan kullen, men fortsätter

stigen ner till höger. Stigen är hela tiden välupptrampad, det märks att detta är en populär väg att gå. Några hundra meter till och vi når kullen med det ensamma trädet. Här skall vi äta vår medhavda matsäck. Det har tagit en timme att nå hit. Några klättrar upp på sidan av kullen och har dammen nedanför fötterna. Solen värmer och vattnet glittrar. Vi kan se ända ner till Medelhavet. Bara ett tiotal meter högre upp når man toppen och kan se dammens hela längd åt bägge hållen. Under trädets skugga packar vi upp matsäcken och njuter av utsikten och lugnet. Vad härligt! Nästan som Ferdinand under olivträdet.



Återfärden går längs samma stig vi kom de första hundra meterna. Vi når vägen och följer den tillbaka.

Vi går på andra sidan berget och får utsikten ner mot Aloha, Los Narajos och Nueva Andalucia. Vi är snart tillbaka till parkeringen. Det har varit en lätt promenad i knappt två timmar med generösa raster.

Trevlig promenad
Peter

