

Vejer de la Frontera



Namnet på byn antyder att den legat i en gränslinje ett tidigare Mooriskt rike, innan riket utvidgades till att omfatta hela El Andaluz. Belägen längs kustvägen mellan Tarifa och Europas äldsta stad Cadiz. Landskapet är böljande och med miltals med sandstränder. Skönheten störs dock av Europas största vindkraftspark. Åker man i maj månad är marken översållad av vad vi Svenskar skulle kalla Midsommarblomster. Att det blåser mycket i detta område uppskattas av alla vindsurfare som gärna håller till i området runt Tarifa.

Redan på långt håll ser man den vita byn ligga på toppen av en hög klippa och ligger vid floden Barbate. Vägen dit slingrar sig upp runt klippan. Byn delas av en djup ravin som går halvvägs in i byn. Ena halvan består av en äldre del med stadsmur och på motsatta sidan ligger en något nyare del. Vi är lite osäkra på var vi skall bo så vi parkerar mitt i den nyare delen av byn. Allt bagage packas och vi börjar vår promenad med att fråga ett gäng gubbar som sitter i skuggan under ett gammalt olivträd. Jodå det går att gå dit men det är långt. Den vänlige mannen hämtar sin bil och kör före oss för att visa vägen. Vi parkerar på utsidan av den gamla stadsmuren och promenerar upp i de smala gränderna. Många av de gamla husen har renoverats. Vi skall

till ett hus klassats som Rural, d v s historiskt boende. I entrén möts vi av Maria, en typisk gammal Spansk dam i svarta kläder och vitt hår. Hon är 84 år och har inte många tänder kvar. Hon bor i ett rum i bottenvåningen med sitt enda barns familj i våningen ovanpå. Damen kan bara Spanska och talar tydlig Andalusisk dialekt. Det är nyfikenheten som lockat ut henne så vi får vänta på vår värd för att få nycklarna.



Borgen som byggdes av Moorerna måste ha varit ointaglig då det stupar brant ner åt alla håll. Stadsmuren är väl bevarad. De vitmålade husen ligger längs smala gränder. De få portar som är öppna visar en liten gård full av blommor och en entredörr in till bostaden. Det finns gott om små barer och restauranger. De små Spanska bostäderna, där ofta flera generationer bor, gör att man gärna träffas över en cortado i kvartersbaren. Ute i gränderna dukar restaurangerna upp sina bord. På matsedeln finns många rätter med fisk och skaldjur.



Vi har beställt åsneridning. Djuren ägs av en stiftelse som bland annat har till uppgift att bevara seden att rida åsna. Det finns två

alternativa slingor, en ner i dalen och en upp på toppen. Vi väljer den senare för att kunna njuta av den milslånga utsikten över landskapet. Det är 8 fint utstyrda åsnor som vi får till vårt förfogande. Vi har tagit med oss morötter för att muta åsnorna med. De är dock snälla och man sitter nära marken. Våra två åsnedrivare hjälper oss upp och leder oss genom samhället ut på omgivande åkrar upp på grannkullen. Härifrån har man en vidunderlig utsikt över landskapet åt alla håll. snett nedanför oss står tre gamla Spanska väderkvarnar vilka förses med små trekantiga segel när man skall mala. Tankarna går till historien om Don Quijot. Man håller sig i sadeln och åsnorna har ett kort rep mellan varandra så att de följer framförvarande åsna. Rak i ryggen och följ med i åsnans rörelser så blir den stillsamma ritten en trivsamt äventyr för stora och små.



På kvällen promenerar vi längs stadsmuren. Hela staden har renoverats genom att man i de smala gränderna grävt ner el, vatten och avlopp. Det är rent och prydligt. Som vanligt passerar vi flera kyrkor som verkar ha uppförts på femtonhundratalet. En staty av en kvinna med en slöja svept framför ansiktet väcker vårt intresse. I det strängt katolska samhället för femhundra år sedan tvingades kvinnorna bära denna dress. Under första och andra Republiken på trettioalet togs denna tradition åter upp och statyn skall påminna om denna tid. Vi kommer fram till Plaza de Espana som ligger just utanför stadsmuren. Plazan domineras av en fontän i kakel.



Här ligger El Jardin del Califa. Ett hotel och en restaurang med massor av Marockanska maträtter på matsedeln, till exempel Tajine, Couscous och Pastela. Några av oss hade på oss våra berber kläder för att göra kvällen extra festlig.

