

Några dagar i Madrid

Enklast bokar man resan på internet trodde vi. Hotellet Maria Elena Palace var ingen svårighet. Vi kom sedan till AVE tåget. Där blev det stop. Så många alternativ och rabatter. Vi ringde till Ruta Solar i Torremolinos som hjälpt oss tidigare när vi rest. Biljetterna kom med email och allt var klart för avfärd. Vi



parkeerade bilen i garaget under tågstationen och tog hissen upp till perrongen. Bekvämt på alla vis. Säkerhetskontroll utan att alla behövde mer eller mindre ta av sig kläderna. Vi hade bokat så att vi kunde sitta fyra personer mitt emot varandra. Två timmar och femtio minuter senare steg vi av på Madrid Atocha. Vårt hotell ligger perfekt placerat endast ett golfslag från Puerta del Sol, en för turisten bra utgångspunkt för att utforska staden.



Det var nu lagom att spatsera ner till Plaza Mayor och hitta ett Tapasställe. Runt hörnet ligger den gamla saluhallen som idag har otaliga små vattenhål för den som vill smaka på vad Madrid har att erbjuda både matvis och dryckesvis. Trångt, intensivt och fullt av nya dofter. Massor av nytt att smaka. Vi är dock trötta av resandet och söker oss ner på gatan intill och sätter oss på ett utekafé i solen för att planera dagarna i Spaniens huvudstad.

Normalt brukar vi börja med en busstur runt staden. Nu skjuter vi på det. Vi var här för tjuogoett år sedan men vi kan väl knappast säga att vi kommer ihåg staden men lite grepp har vi. Det blir en promenad ner till Palacio Real och lite strövande i området intill innan vi återvänder till hotellet för siesta. Många små affärer stänger under siestan, men de stora affärskedjorna har öppet så vi rekognoscerar lite när ändå har vägarna förbi.

På kvällen tar vi os ner förbi Plaza Mayor och ner till Calle de la Casa Baja. Här ligger det ett femtiotal tapasställen. Man kan gå

från ställe till ställe och smaka de olika specialiteterna och till detta ett glas gott vin eller en öl. Det tar hela kvällen och du får träffa massor av glada madrilenjare. En härlig upplevelse. Skulle du mot förmodan fortfarande vara hungrig finns det gott om restauranger att besöka. På hemvägen går vi genom gamla stan och passar på att boka bord på världens äldsta krog, Casa Botin.



Nästa dag går vi upp och ner på affärsgatorna norr om Puerta del Sol. Den senare tycks vara den stora mötesplatsen i Madrid. Massor av folk, uppträdande av olika typer av gatuartister och mycket att titta på, nästan dygnet runt tycks det. Vi går vidare lite nordöst ut och gågatan Calle de Hortaleza. Massor av små unika affärer för att vika av västerut och stanna för att fika på en av de få återstående kaféerna från förra sekelskiftet, Gran Cafe de Gijon. Servitören berättar att

han jobbat där i trettioåttio år och sett många intellektuella komma och gå genom åren. Vi provar på några av specialiteterna. Bakelsen är stor nog för oss alla tre och några till. Mätta fortsätter vi till Calle Serrano för att botanisera i de verkligt exklusiva butikerna. Det blir fönstershopping med ett och annat besök för att njuta av några vackra klädesplagg utom ekonomiskt räckhåll.



Planerna är nu att gå söderut till Parque de Retiro. Den stora lungan i Madrid, såsom Central Park i New York och Hyde Park i London. Här kan man spatsera i timmar ostört och njuta av träd och planteringar. Vi sätter oss ner på en parkbänk och njuter av dagen. Men så kommer det ett svart moln på himlen. Några vänner ringer och frågar om vi inte skall äta lunch på en Japansk innekrog. Valet blir inte så svårt. Hallå, en taxi tack. Det regnar på så vi skippar museerna och har en trevlig eftermiddag i glada vänners lag. Man behöver ju inte göra allt man planerat. Museerna ligger kvar. Vi tar dem en annan dag.



Frampå kvällen gör vi oss i ordning för att gå på restaurang Botin. I källaren murade valv och i övervåningen takbjälkar hundratals år gamla, noga räknat från 1725, även om rörelsen startade redan på 1500-talet. Inget fel på miljön, full pott. De flesta gästerna tycks ta in den fasta menyn med traditionellt

stekt spädgris. Maten går med raketfart då man kör gris och potatis i en ugnfast form och har det färdigt. Maten kanske inte får högsta betyg men det är ju kul att ha varit där. På vägen till hotellet stannar åter på Puerta del Sol och titta på underhållningen. Här finns också 0-punkten för de vägar som går ut från Madrid. Trots att det är sent finns flera skolklasser ute på torget, antagligen på skolresa och med andra kvällsvanor än vi nordbor. Något som vi Costa del Sol bor är lite ovana med är det intensiva tiggandet, med eller utan instrument. Det är lite störande när den tionde personen kommer medan man äter sin lunch på ett torg. Polisnärvaron är stor så man känner sig trygg. Men liksom i alla storstäder skall man ha koll på sina saker.

Sista dagen skall det göras lite inköp. Det är mycket som är billigare här än i Marbella. Vi vandrar runt lite och handlar. Nu är planen att återuppta promenaden genom Retiroparken. Så trevligt att njuta av den ankommande våren.



Här finns en liten sjö där man kan hyra en båt att ro omkring i. Överallt familjer med barn, pensionärer som njuter av tillvaron, motionärer, skolklasser och så vi turister. Området är så stort att man inte blir störd. Vi promenerar till Kristallpalatset, en utställningspaviljong från slutet av artonhundratalet och vidare genom den stora rosenplanteringen. Våren hade inte kommit så långt så det fanns inga rosor som blommade, det får man vänta till maj för att se och framförallt dofta på.

Vi passerar Prado och Thyssen museerna. Vi orkar inte mer idag så de får vänta till nästa gång för Madrid har givit mersmak. Vi stannar upp och tittar på bokhandlarna som ligger i backen ner mot



Prado – för de som kan Spanska är det ett Eldorado. Staden har visat sig från sin bästa sida. Vackra hus och många torg skapar en trivsam stadsmiljö. Stora boulevarder och parker gör staden luftig och öppen. Vi sätter oss på Plaza Santa Ana för att äta en tapaslunch. På morgonen upptäckte vi att städerskan slängt vår papperspåse med kanelbullar och våra tågbiljetter samt lite annat smått och gott. Man kan ju bli nervös för mindre. Även om det vore trevligt att få stanna ytterligare något dygn på hotellets bekostnad vill vi ju hem. Under dagen har de ordnat nya biljetter - kopior av våra

internetbiljetter. Vi kan äta vår lunch i lugn och ro på torget och njuta av vårsolen och ta taxi för tio euro till tågstationen. Skönt att bekvämt rusa fram över högplatån i 250 km per timme och se ut över först jordbrukslandskapet och sedan miltals av olivträd. Kvällssolen börjar gå ner över horisonten och landskapet kläs in i det gula skymningsljuset. Vi är snart framme i Malaga och kan ta bilen hem och till den egna sängen. Vi kommer att snart återvända till Madrid - vi blev nog lite kära i vår Spanska huvudstad.

Hasta luego!