

Kaninfesten i Parauta



Den lilla byn Parauta ligger på bergvägen upp till Ronda. Från huvudvägen ledar en smal kurvig väg ner till den vita byn som ligger på bergssluttningen. Så här i mitten av november har kastanjeträden börjat få sina gula och mörkröda höstfärger och står vackert ibland de mörkgröna olivträden. På byn skolgård har man rest ett stort festtält och runt om finns stånd i vilka man säljer lokala produkter. Här finns de typiska kepsarna för äldre män, vin och ost från närliggande byar, bakverk för att ta några exempel. Det ges tillfälle till provsmakning både av vin, ost och bakverk.

Musikanter och dansare klädda i folkdräkter underhåller i ena änden av tältet medan det i andra änden finns ett modernt popband som öser på när de skall spela. En salig blandning av musik kan tyckas, men den spanska lokalbefolkningen tycks trivas.

Det är inte många turister på denna fest som tillägnas kaninen – Fiesta del Conejo. I väntan på höjdpunkten serveras portioner av fläskgryta eller chorrizo med bröd eller pomfrites. Hela byn och säkert även från grannbyarna är samlade för att äta och dricka. Ett tillfälle att umgås med alla i trakten. I ett kök lite vid sidan om står några kockar och kokar kaningryta. Höjdpunkten på fiestan är när alla besökare bjuds på kaningryta.



I närheten av Parauta ligger den blåa smurfbyn där flera filminspelningar har gjorts av smurffilmer.

Du kan hitta fler reseskildringar på vår hemsida www.elcastillo.eu