

## Grottboende i Ahlama de Granada



Vi far vägen upp mot Granada. Motorvägen går genom ett kuperat landskap med framförallt omfattande planteringar av olivträd. Den torra marken lyser röd i den harvade jorden under träden. Vi passerar floden Rio Frio där man odlar en art av Störfisk. Rommen sägs vara väl så god som den Ryska Caviaren och priset ligger inte långt därifrån. Vi tar av in mot bergen. Den smala landsvägen slingrar sig mellan kullarna och vi når snart staden Ahlama de Granada. Stad och stad, nåväl den har varit en viktig knutpunkt under såväl Romartiden som under Morernas tid i Andalucien. Staden skadades svårt av en jordbävning i mitten av artonhundratalet men arvet från Morerna syns ändå tydligt. Här finns flera förfallna palats som en mäklare skulle kalla för renoveringsobjekt, även om jag skulle betrakta dem som redan passerat detta stadium. En kort rundtur i staden

där huvudattraktionerna är Inkquisitionens hus och fängelset. Sedan har man gjort staden. Det mäktigaste är nog utsikten. Staden är belägen på kanten av en djup ravin, lite av Spaniens Grand Canyon. Nere i dalen ligger flera månghundraåriga kvarnar, nu förfallna, men som har anor från Morernas tid. Ett omfattande kanalsystem har försett kvarnarna med vattenkraft. En storartad vy breder ut sig framför dig. För den spänstige finns slingrande småvägar ner till botten av ravinen.



Efter en cafe con leche far vi vidare mot hotellet. Vi passerar en stor damm där hotellet anspråkslöst ligger i en kurva. Så anspråkslöst att vi i full fart passerar utan att lägga notis om det. Efter några kilometer vaknar vi till och inser att något är fel. Vi vänder tillbaka och svänger in på parkeringen. En stor vit bergvägg tornar upp sig framför oss. Här finns flera portar. Det visar sig att bakom portarna finns hotellrummen utgrävda i berget och inredda i Morisk stil. Läckert och helt

annorlunda. Standarden är utmärkt och vi installerar oss. Lunch intas på hotellets restaurang. Vi väljer att dela på så väl förrätter som varmrätter. Om jag säger att vi åt Get och Kanin så kanske en del rynkar på näsan, men det var utsökt gott. Förutom att äta lokala maträtter njuter vi av lokala viner. Det blir en lång lunch medan regnet öser ner utanför.

En av portarna i berget rymmer en arabisk hammam. Iklädda badkläder, badmössa och flippflopp – vilken syn! - träder vi in i detta badarnas mecka. Vi möts av en stor basäng i dov belysning. Vi smiter ner i det varma vattnet och njuter av stämningen och värmen. Efter ett tag tar man sig ett dopp i den kalla bassängen för att sedan gå in i den väldoftande turkiska ångbastun. Det är så dimmigt att man knappt ser varandra. Väl ute igen kliver vi ner i den lilla varma bassängen som säkert håller trettioåtta grader. Så håller vi på i någon timme eller två innan det är dags att göra sig i ordning för middag.



Vi tar den gamla åsneleden längst ner i ravinen, med apostlahästarna. Lite spännande när man tänker att här har människor och djur transporterats i nästan två tusen år. Idag är det en gångväg. Just innan staden Alhama ligger flera gamla kvarnar som gav staden en del av sin rikedom, idag helt förfallna. Ett sinnrikt system av kanaler gav kvarnarna den vattenkraft de behövde för att mala säden. Vi tar oss upp för säkert hundra meter på den slingriga stigen upp till själva staden. Det vore att överdriva om jag sa att nattlivet en lördag var intensivt. Denna kväll spelar både Real Madrid och Barca. Real möter Granada. Vi söker oss in på en bar för att dela fotbollsentusiasternas hängivenhet. Granada gör första målet. Vilket liv! Tyvärr förlorar Granada matchen i sista spelminuten på ett självmål. Stackars spelare! Tystanden var total på baren.

Vi smiter ut ur baren för att ta oss hemåt. Någon taxi går inte att hitta. Vi letar oss runt staden men de få taxis som finns verkar vara på uppdrag i mer lönsamma städer. Vi försöker övertala en jeepägare att köra oss till hotellet för tjugo euro, och efter stor tvekan kör han oss de få kilometrarna till hotellet.



Efter en god natts sömn intar vi en mycket spartansk frukost vid halvelva tiden. Tycker ni det låter sent? Det var ingen på hotellet som ville komma tidigare, och skall jag vara ärlig så kunde vi ha hoppat över frukosten och stannat på vägen då den när vi var där var mycket enkel. Nåväl vi fick i alla fall en sovmorgon.

### Fakta om Ahlama de Granada

Namnet kan härledas från de termiska bad som finns här, som kallas al-hammam på arabiska. År 1482 intogs stadens castillo av den katolska hären och morerna flydde. Stadens läge mellan Granada och Malaga var strategiskt viktigt, vilket redan romarna insåg. Från denna tid finns ett bad – Balneario – att bese. På vintern syns de snöklädda bergen i Sierra Nevada. På sommaren åker man till sjön Bermejales sandstränder och njuter av beachlivet. Området som ligger 5 mil från Granada har cirka 6.000 innevånare.

Du kan hitta fler reseskildringar på [www.elcastillo.eu](http://www.elcastillo.eu)

### Ett återbesök i Ahlama de Granada

Det finns ställen dit man gärna återvänder. Det kan vara känslor, upplevelser, vänskap som kopplas till en plats. I detta fallet är det alla tre.

Att bo i en grotta är en alldeles speciell känsla. Mörkt och tyst. Väggarna är tjocka och hjälper till att reglera inomhus-temperaturen. De gör så att det aldrig blir riktigt varmt inomhus på sommaren och de bibehåller en behaglig temperatur på vintern. Rummen är fyrstjärniga så standarden är det inget fel på. Sängarna bra så nattsömnerna blir god.

I Guadix i östra Andalusien bor fortfarande tusentals invånare i grottor. Grottorna kommer från 1500-talet då muslimerna som skulle utvisas, grävde ut grottor i bergen och där fick de sedan bo kvar. Numera finns el, rinnande vatten och luftkonditionering i grottorna.





Vägen till Ahlama går genom ett böljande landskap med olivlundar i det oändliga. Allt ramas in av bergen i bakgrunden.

Väl framme möts vi av en typisk Spansk 1800-tals by. Det flesta husen är byggda efter 1843 då den stora jordbävningen raserade det mesta av byn. Några av husen klarade sig bland andra kyrkan, Inkquisitionens Hus, fängelset. Tar man en guidad tur tar det två timmar runt staden men antagligen är man nöjd efter 20 minuters egen promenad.

Vi kör till grotthotellet och installerar oss och promenerar sedan intill byn genom en stor canyon längs floden som förr försåg byns kvarnar med vattenkraft.



Det är mäktigt. Träden står i alla höstens färger. Vi stannar och dukar upp en picknick på en bänk. Vattnet porlar i floden nedanför. Fåglarna svävar över våra huvuden. Vilken naturupplevelse.

På kvällen badar vi hamam. **Hamam** eller *turkiskt bad* är den turkiska varianten av ångbad, ett slags bastu. Ursprungligen fanns det inga bassänger utan vattnet strömmade fritt över

marmorhällarna. I det moderna hamam vi badar finns tre bassänger med olika vattentemperatur. Hamamet är liksom hotellrummen ingrävda i berget. Det finns ingen badmästare som skrubbar dig ren men om man så önskar kan man få massage.

Rena och trötta somnar vi snabbt i våra sköna sängar.