

En vårpromenad till Puerto Banus



En varm härlig vårsöndag i början av mars tog vi bilen till Malibu's urbanizacion strax väster om Puerto Banus. Vi tyckte det skulle bli en lagom promenad in till den världsberömda hamnen. Strandpromenaden är sedan några år iordningställd med staket och bra gångunderlag. Här motionerar och promenerar många Spanjorer liksom många av oss inflyttade. Så här års innan turisterna har kommit i någon större mängd möter man innevånare av alla de slag. Unga som Gamla. Sportande som stapplande. Cyklar, hundägare, skateboards, sparkcyklar alla skapar de ett folkliv och en puls på promenaden.

På stränderna ligger det sparsamt med folk även om solen värmer riktigt ordentligt. Ännu färre tar mod till sig och badar i det 16 gradiga vattnet. Lite öde kan tyckas men det uppvägs av det glittrande Medelhavet som sakta låter sina vågor kluckande slå med sandstranden. Chirrigitona har inte hunnit ordna till parasollen och strandstolarna som fortfarande står packade längs väggarna. Vi passerar ett tiotal gamla färgglada fiskebåtar. Det verkar inte som om de har varit använda särskilt mycket denna vinter. Fiskarna sitter på några stolar på baksidan av restaurangen och röker och tittar lite nyfiket på oss som de antagligen betraktar som turister. Vi går naturligtvis i kortärmat och med kortbyxor. De sitter fortfarande i sina mörka långbyxor med skjorta och tjock tröja. Det är ju bara 25 grader i solen, men de sitter ju i skuggan där det är lite kyligare.

Vi passerar förbi hotellen och strandpolerna. Här finns inget folkliv alls. Några av polerna är inte ens fyllda med vatten. Det dröjer nog ytterligare någon månad innan allt är full rullning. Här och var finns det fortfarande några privatvillor längs stranden. Jättelika. Man undrar vem som äger dessa. Lite längre fram hittar vi en tomt som skall bebyggas med en modern skapelse. Ritning och telefonnummer finns på en skylt. Det är inte ens att tänka på att ringa, vi är ju inte oljeshejker. Strax innan Puerto Banus tar



den ordnade strandpromenaden slut av någon anledning och vi får gå i sanden ett hundratal meter förbi en vinterstängd poolanläggning. Så är vi inne i Puerto Banus.

Vi går längs strandkanten och de första restaurangborden har dukats upp för lunch. Här kan man sitta och njuta av solen och båtarna som skall in och ut ur hamnen. Medan vi sitter där kommer en jätte yacht insmygandes. Vi kan inte lokalisera varifrån landsflaggan i aktern kommer. Det kanske inte är så konstigt. De senaste 20 åren har det tillkommit så många nya länder vilka inte fanns på den gamla skolplanschen över Europa eller Världen.

Efter lunch strövar vi vidare mot hamnen. 53 meters fartyget Shaf (ägd av HRH Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud och hans bröder) som ligger nästan längst ut tronar som största båt. Inte lika stor som de man ser i de Franska lyxhamnarna men det räcker till. De andra båtarna är ju inte så dåliga de heller. Mest uppmärksamhet väcker nog den Italienska segelbåten från Valletta. Extrem design och färger. Massor av turister dras till dessa vackra båtar och alla lyxbilar. Man undrar om de som har passerkort till bomen måste ha en bil värd minst 2-3 miljoner för att få köra längs restaurangerna och lyxbutikerna. Det är nog därför man åker hit. För att få se lyxen samtidigt som det är roligt att sitta på en uteservering och se folk flanera förbi. Lite nyfikna är vi nog alla mer eller mindre.



Jag gissar att Puerto Banus är det ställe där det tas flest fotografier i hela Spanien, om inte annat så poserar de flesta turisterna framför bilar och båtar för att visa de där hemma. Så gör även vi. Det hör liksom till. De flesta båtarna verkar ha legat i hamnen det senaste året utan att ha lämnat förtöjningarna. Många båtägare använder säkert sin båt som hotell under vinterhalvåret när de reser ner över en helg eller under en vecka. Kostar väl ungefär som en svit på ett hotell. Personal ses putsa och skura så båtarna ser fräscha

ut, för jag gissar att det inte är båtägarna som sliter och putsar. De flesta större är engelsk registrerade. Förr fanns här en Svensk båt men den tycks ha lämnat hamnen.



Så har vi kommit till vägs ände, eller åtminstone där strandpromenaden tar slut och vi vänder hemåt efter en strålande dag och en skön promenad.

Du kan hitta fler reseskildringar på www.elcastillo.eu